

CHEBBA

MAGAZINE

SPECIAL HOMOSEKSUALITEIT 2010



Weerbaarheids
training

Interview

Big brother2 Bianca

Jaarhoroscoop
2011

Veilige Haven

Flirtation

Homo-ambassadeur Rotterdam
Souad



Toen ik ouder werd, wilde ik heel graag naar de toneelschool, maar het is er nooit van gekomen. Verkeerde timing of net iets anders te doen. Het moment dat ik er echt voor wilde gaan, was de toneelschool in New York, maar daar was ik weer te laat met aanmelden. Toen heb ik het losgelaten en ben ik gaan reizen. Uiteindelijk is dat mijn grote passie geworden. Ja toneel, ach ja mijn hele leven is nog een groot toneelstuk. Ik doe van alles. Ik heb zang- en gitaarles en wil graag volgend jaar een eigen band. Toneelspelen was altijd mijn ambitie en wie weet komt het er nog van, je weet nooit wat ik nog in mijn kop krijg.

Koken is ook een grote passie van jou...

Ik heb een ontzettende passie voor koken, omdat ik gewoonweg van eten houd. Als je lekker wilt eten, moet je koken, zo simpel is het. Vooral tijdens mijn reizen heb ik het koken opgepikt. Een aantal jaar geleden heb ik zelfs nog bij Life & Cooking een kookitem gepresenteerd. Dat was zo leuk, dat had ik wel jaren willen doen. Helaas heeft het maar een seizoen mogen duren.

INTERVIEW **BIANCA HAGENBEEK**

Tekst: Leilah Hoesenie en Céline Duijzers • Foto: eigen foto

Hoe zie je jezelf als persoon?

Vrolijk, positief, eigenwijs, koppig, doorzetter, fel en vol energie.

Hoe ziet jouw familie je als persoon?

Precies hetzelfde!

Mensen die mij voor de eerste keer ontmoeten, zien mij vaak als iemand die tegen ADHD aan zit, omdat ik zo hyperactief ben. Mijn vriendin wordt vaak gevraagd of ik op de bank ook nog zo aan het stuiten ben, maar het lichtje gaat snel uit als ik thuis kom. Ik ga vaak mee met de flow, dan word ik aangestoken door iemands energie. Met energie is toch niks mis? Het is een grote ontdekkingstocht. Ik volg mijn impulsen en kijk dan waar ik uitkom. Als ik het ene moment denk dat ik hier wil wonen en het andere moment daar, dan maakt dat niet uit en doe ik het gewoon! Je hebt maar 1 leven toch? Je moet er uithalen wat erin zit.

Lijk je meer op je vader of op je moeder?

Qua vrolijkheid en gekkigheid lijk ik op mijn Nederlandse moeder. Mijn vader is Indonesisch en ik denk dat ik het felle en idealistische van hem heb. Ik ben een mix, maar vooral gewoon Bianca.

Wat wilde je worden toen je kind was?

Ik wilde heel graag in musicals spelen. Ik was als klein meisje al een echte Elvis. Ik heb een foto van mezelf toen ik 2 jaar oud was. Net Elvis. En die beste man is nog steeds de rode draad door mijn leven. Zelfs nu ben ik nog een grote Elvisfan en als ik te veel heb gedronken, ga ik net zo zingen en bewegen. Echt heel raar haha.

Wat doe je het liefste op een regenachtige vrije dag?

Koken voor vrienden! Of samen met mijn vriendinnetje op de bank. Lekker drankje, hapje en filmpje erbij, heerlijk!

En op een zonnige dag?

Dan ga ik naar buiten. Op dit moment ben ik verslaafd aan hardlopen. Lekker in het zonnetje langs de Amstel, me compleet rot zweten, en dan een kopje koffie bij de Coffee Company. Even een momentje voor mezelf met een krantje. Maar ik ga net zo goed lekker naar het strand, de drukte opzoeken. Wit wijntje, mensen kijken en bruin worden. Kan het leven nog beter worden?

Wanneer en hoe kwam je erachter dat je gevoelens had voor vrouwen?

Waarschijnlijk al als jong meisje. Op mijn twaalfde zag ik eruit als een jongetje en moest iedereen mij Bianco noemen en vond ik mijn buurmeisje Monique meer dan leuk. Mijn moeder moet nog steeds lachen als ze eraan denkt. Ik was een echte tomboy met korte haren en stoere praatjes. Maar ik was nog zo jong en was helemaal niet bezig met gevoelens. Niemand vond het raar en ik was mij er niet van bewust dat deze gevoelens niet mochten. Ik veranderde toen ik op mijn negentiende naar de marine ging. Daar ontdekte ik gek genoeg mijn vrouwelijke kant. Haren liet ik groeien, make-up, korte rokjes en hoge hakjes. Toen kreeg ik mijn eerste vriendje. Volgens mij heb ik zijn ketting inclusief Danny-hartje nog, haha.

Hoe was jouw coming out?

De zenuwen gierden door mijn keel, toen ik de bewuste woorden 'mam, ik moet je wat vertellen' uitsprak. Mijn moed-



er reageerde uitbundig en vond het helemaal te gek. Waarschijnlijk zag zij al die jaren al dat ik ook vrouwen leuk vond en was ze blij voor mij dat ik nu echt helemaal mijzelf kon zijn. Mijn stiefvader reageerde heel nuchter. Voor hem was ik nog steeds dezelfde Bianca. Dat ik op vrouwen zou vallen veranderde niets voor hem. Mijn coming out heb ik pas op mijn 29e gehad. Daarvoor werd ik weleens verliefd op vrouwen, maar ik was er gewoon nog niet klaar voor. Zelf niet en ook niet om het iedereen te vertellen. In gesprekken vertel ik ook vaak dat 'zelfacceptatie' de belangrijkste stap is tijdens een 'coming out'. Het grappige is dat toen ik met Big Brother uitkwam voor mijn geaardheid en iedereen in Nederland het wist, ik nog maar één relatie met een vrouw achter de rug had.

Hoe reageerde je omgeving daarop?

Iedereen was positief. Ik werkte in een kroeg in Amersfoort en natuurlijk kreeg ik van iedereen, vooral de mannen, wel een opmerking. Ze wilden vooral in het midden liggen haha, maar dat heb ik altijd als grappig en positief ervaren. Als met humor met homoseksualiteit wordt omgegaan, vind ik dat prima.

Waarom denk je dat sommige meiden er niet voor uit durven te komen dat ze lesbisch en/of biseksueel zijn?

Als er geen zelfacceptatie en acceptatie door de omgeving is maakt dat een coming out moeilijk. Vooral in culturen waar homoseksualiteit niet begrepen of zelfs verboden wordt, is het bijna onmogelijk om voor je gevoelens uit te komen. Belachelijk worden gemaakt, genegeerd worden of zelfs verbannen worden uit de familie zijn maar een paar van de gevolgen die een coming out kunnen veroorzaken. Dan moet je sterk in je schoenen staan, wil je durven zeggen dat je biseksueel of lesbisch ben. Daarom hebben wij ook de term 'LEV vrouw' bedacht. LEV staat voor vrouwen met durf, lef en moed. Want je moet soms heel veel lef en moed hebben voor een coming out.

Nadat je Big Brother 2 had gewonnen heb je LetsBeOpen opgezet. Wat is je gedachte achter LetsBeOpen?

Na Big Brother, waarin ik openlijk vertelde dat ik biseksueel ben, kreeg ik duizenden brieven van jonge vrouwen die hun verhaal kwijt wilden. Iedere vrouw had haar eigen verhaal en voelde zich door mijn openheid gesterkt om ook eerlijk te zijn over haar geaardheid. Er waren ook veel nare verhalen en ik wilde iets doen. Toen heb ik LetsBeOpen opgezet. We zijn begonnen met een interactieve website om een platform te bieden aan al die vrouwen die met hun seksualiteit worstelden. Een site waar ze elkaar konden vinden, zodat ze hun gevoelens konden bespreken en ook het gevoel geven dat ze niet alleen op de wereld waren en dat er duizenden vrouwen bestonden met precies diezelfde gevoelens.

Denk je dat dit effect heeft op jonge meiden die worstelen met hun gevoelens?

Absoluut! LetsBeOpen is een site die ondersteuning biedt, maar ook vrolijkheid en positiviteit. Het is een site voor iedere vrouw, maar vooral in het begin wilde ik mij richten op de vrouwelijke vrouw, omdat deze zo onzichtbaar was. De vrouwelijke bi(nieuw)schierige, biseksuele en lesbische vrouw voelde zich niet geaccepteerd, en serieus genomen zeker niet. Niet in de gayscene en niet in heteroscene. Mensen denken bij lesbische vrouwen vaak aan vrouwen met korte haren en houthakkersblouse. Dat is allang niet meer zo. Een biseksuele of lesbische vrouw kan eruit zien als iedere andere vrouw. En juist deze vrouw wilden wij zichtbaar maken en ondersteunen in haar zoektocht naar haar identiteit. Vergeet niet dat als je jong bent, je allerlei gevoelens kan hebben. Dat hoeft nog helemaal niks

te betekenen en kan alle kanten uitgaan. Uiteindelijk komt een moment dat je zeker weet wat je wilt.

Bijna 10 jaar geleden ben ik begonnen met LetsBeOpen. Vanuit het open-minded concept hebben we heel veel projecten gelanceerd, waaronder het LEV tijdschrift, fotoboekjes, Flirtation en nog veel meer. We hebben bijgedragen aan openheid en zichtbaarheid en dat is geweldig. Maar het einde is nog lang niet in zicht. Juist nu er zoveel intolerantie is, is het erg belangrijk om met LetsBeOpen door te gaan.

De LetsBeOpen website is net vernieuwd met meer interactie dan ooit. Het is een site voor open-minded meiden met open-minded onderwerpen. Brutaal, hip, positief, serieus en vernieuwend. We werken met bloggers met allemaal een eigen insteek. Zo belicht één blogger hippe dingen en schrijft de andere blogger weer over seksualiteit. Iedere vrouw kan reageren en zo wordt het een hele interactieve site. We willen ook gaan werken met meldpunten. Bedoeling is dat we een site zijn waar de bezoekers zich veilig voelen en dat ze weten dat ze niet alleen zijn. Daarnaast gaan we ontmoetings-events organiseren en komt er in 2011 een LetsBeOpen Festival. Houd de website dus goed in de gaten. Beter nog: schrijf je in, dan ontvang je onze nieuwsbrief waar alles in staat!

Heb je er bewust voor gekozen om Flirtation en LetsBeOpen te scheiden, om er twee verschillende sites van de te maken?

Ja, we hebben er bewust voor gekozen om deze twee los van elkaar te zetten. Flirtation is één groot feest met dj's, veel lol, dansen en flirten. Totaal niet onze bedoeling om daar serieus te gaan doen. Als je je verhaal kwijt wil, dan kun je naar LetsBeOpen. We hopen wel dat meiden die niet naar Flirtation durven elkaar leren kennen op de LetsBeOpen site en dan samen met een groep naar Flirtation zullen komen. De drempel is dan toch lager.

Hoe zit het met het LEV magazine? We hebben weinig kunnen vinden op het internet. Bestaat het nog? Zijn jullie daarmee bezig?

Het LEV magazine bestaat niet meer. We hebben vier jaar geleden, één jaar lang, vijf nummers uitgebracht. We wilden een open-minded magazine, dus de rode draad was de vrouwenliefde, maar heel minimaal. Het was te gek, met BN'ers, en het was echt een heel mooi magazine. Alleen was het te duur en kostte het teveel tijd en energie.

We willen het nu graag over Flirtation hebben. Wat voor publiek komt daarop af? Zijn het echt alleen maar lesbische en biseksuele vrouwen?

Flirtation is het toppunt van emancipatie geworden. Flirtation is voor alle soorten vrouwen. Lesbisch, biseksueel, heteroseksueel, transseksueel. Het gaat om het dansen en als je wilt flirten is daar de mogelijkheid toe en dat onderscheidt ons. Flirtation is vrolijkheid en positiviteit. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Of je nou bij een supermarkt werkt of directrice bent. Iedereen is op Flirtation om te dansen, lol te hebben en uiteraard heb je de unieke mogelijkheid om te flirten.

Zou je nog iets aan de meiden willen meegeven?

Ik hoop dat er een wereld komt waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, maar dat we niet moeten vergeten dat die openheid begint bij jezelf.

